

Herman Boel laat de scepticus in zich op u los

Wat denkt u nu zelf?

Herman Boel, vertaler en auteur uit Erembodegem, houdt niet van verhaaltjes. Toch is de schrijver zijn eerste boek al ver voorbij. Met '666 leugens die iedereen gelooft' waarschuwt hij lezers voor hardnekkige en onjuiste stellingen. Denkt u echt dat een olifant bang is van een muis? En Elvis leeft?

Hij kent zijn weg door de woordenboeken van een handvol talen, maar naast zijn zelfstandig vertaalwerk schuilt er in Aalstenaar Herman Boel (41) ook een scepticus, een kritische geest die zelfs de taaiste verhalen weet te ontcrachten. In december kreeg hij al de kans heel Vlaanderen uit te leggen dat de Maya's absoluut niet het einde van de wereld hadden voor-
speld voor 21 december 2012, en hij had gelijk... In zijn nieuwe boek ontcracht hij 666 verkeerde stellingen.

Je bent scepticus, dan nog geschreven met een k. Waarin verschilt die van een scepticus?

Een scepticus is iemand die aan alles twijfelt en niets voor zeker of waar aanneemt. Sceptici twijfelen zelfs aan het bestaan zelf. Sceptici zijn mensen die iets aanvaarden of voor waar aannemen indien het de 'toets van het onderzoek' heeft doorstaan. Het betekent dat ze wetenschappelijke bewijzen willen voor ze een stelling aanvaarden. Eerst zien en dan geloven, daar komt het op neer.

Sceptici zullen dus beweringen niet zo maar a priori naast zich neerleggen, noch bij voorbaat het bestaan van onwaarschijnlijke fenomenen uitsluiten. Meer zelfs, zij willen om het even wat aanvaarden, mits de bewijzen maar sterk genoeg zijn.

Ben je al lang een filosofisch denker? Of leert de ervaring je dat niets is wat het lijkt?

Een scepticus is niet noodzakelijk een filosoof. Ik beschouw mezelf zeker niet als filosoof. Ik ben eigenlijk in de eerste plaats taalkundige. Maar het is niet omdat ik scepticus ben dat ik aan alles twijfel. Het is dus niet zo dat als iemand me iets vertelt ik er meteen een leugen, bedrog of iets anders in zie. Anderzijds ben ik ook niet goedgelovig. Noem het een gezonde sceptische manier om in het leven te staan. Maar het betekent niet dat een scepticus geen fantasie(ën) heeft en een droge wetenschappelijke stoppel is. Integendeel!

Voel je je soms de spreekwoordelijke luis in de pels of kan je goed leven met de wereld zoals die draait?

Een luis in de pels voel ik me zeker niet. Ik probeer niet mensen te overtuigen. Mensen die echt in iets geloven proberen te overtuigen, is verlies van tijd en energie. Ik geef gewoon een mening,

gestaafd met wetenschappelijk verantwoorde argumenten. De mensen moeten zelf weten wat ze daarmee doen. Als ze zich verder in de luren willen laten leggen door astrologen, mediums of homeopaten is dat hun zaak en laat ik daar mijn slaap niet voor.

Ik reageer wél wanneer het om echte oplichting gaat, zoals bijvoorbeeld homeopaten die naar Afrika reizen om daar met hun water aids te gaan 'genezen'.

Je bent niet aan je eerste boek toe. Er valt dus nog veel uit te leggen?

Er blijft genoeg over om over te schrijven. De boeken verschillen echter wel in opzet. 'Het Woordenboek van de Scepticus' is een naslagwerk. 'Vergaat de wereld in 2012?' was een beperkte uitgave van het eerste boek maar dan wel voor een veel breder publiek geschreven. '666 leugens die iedereen gelooft' gaat nog een pak breder.

Als alles goed loopt, staat er later dit jaar een vierde boek op stapel. Dat geef ik in eigen beheer uit en heet 'De Geschiedenis van Vlaanderen'. Het behandelt de geschiedenis van ons dierbaar Vlaanderen vanaf de tijd van de Romeinen tot wanneer Vlaanderen ophoudt onafhankelijk te zijn (einde 14e eeuw). Dat boek is oorspronkelijk geschreven door Charles Vanderhaegen maar door mezelf bewerkt.





Waarom 666 leugens...? Welke situaties beschrijf je onder meer?

De '666' verwijst naar één van de leugens in het boek, nl. dat 666 het getal is van de duivel. Het gaat eigenlijk om een al dan niet opzettelijke vertaalfout en moet 616 zijn. De leugens zijn heel divers: het gaat van fauna en flora over 'celebrities', geschiedenis, het menselijk lichaam, de aarde en ons universum tot de zogenaamde urban legends. Je kan het zo gek niet bedenken of er bestaat wel een misverstand over. Ik had veel meer dan 666 leugens kunnen opnemen, maar ik verkies kwaliteit over kwantiteit. De leugens moeten de mensen aanspreken en mogen geen vran-mijn-bedshow zijn.

Ben je niet bang dat je mensen te veel confronteert met hun onwetendheid?

Wie schrik heeft om geconfronteerd te worden met zijn of haar onwetendheid mag geen enkel non-fictieboek open slaan. Ik meen zelfs dat, hoe intelligenter iemand is, hoe meer die zich bewust is van zijn of haar onwetendheid.

Onwetendheid is dan ook geen schande. Het is net door het besef van onwetendheid en de drang om zoveel mogelijk te weten dat de mens het technisch, wetenschappelijk en medisch heeft gebracht tot waar we nu staan en de komende eeuwen nog verder zal ontwikkelen. Al kan je de vraag stellen of de menselijke dwaasheid niet evenredig groeit. Je hoeft er maar het jaaroverzicht op na te slaan om je af te vra-

gen of de mens het wel verdient om deze aardbol te bevolken en te domineren.

Zou je sommige 'urban legends' niet liever hun leven laten leiden?

Niet echt, al geef ik toe dat sommige echt wel goed gevonden zijn of bijzonder hilarisch overkomen. En al schrijf ik honderd boeken als '666 leugens...', urban legends zullen altijd blijven bestaan. Er komen er elk jaar nieuwe bij.

'666 leugens die iedereen gelooft' zal in april te koop zijn via de webshop van Lannoo, de betere boekhandel en online boekenwinkels. De prijs bedraagt 14,99 euro.

Michael EECKHOUT



Styling Center *De specialist tegen overgewicht!*

Gezonder leven met een slanker lichaam. Wil jij ook een ander figuur? Begin nu! Bij Styling Center kan afslanken ook leuk zijn. Een toffe sfeer, supervriendelijk, je voelt je er thuis. Reeds 16 jaar ervaring. Bij ons ben je niet zomaar een klant.



Voor



Na -26kg



Voor



Na -17kg

Professionele begeleiding tijdens je ganse kuur tot zelf 1 jaar nadien en dit geheel gratis! Genieten en toch afvallen.

- in 1 maand 7kg minder
- makkelijk vol te houden
- zeer eenvoudig te volgen
- geen hongergevoel
- gratis figuur analyse
- onze jarenlange ervaring zal u overtuigen

Groot assortiment proteïnevoeding vrij verkrijgbaar in onze shop.

OOK VOOR MANNEN!

Styling Center - Dendermondsesteenweg 1 - 9300 Aalst
Tel 053 70 40 11 - info@stylingcenter.be - www.stylingcenter.be

